

Rebelse Jean-Marc Van Belle test zelf medicament uit

# De strijd tegen Rilatine

In 't Straatje in Bellegem staat aan de voorgevel van het huis nummer 21 een plakkaat 'Bellegoed'. Terwijl u eerder verwacht dat een wat saaie of wat serieuze boekhouder de deur opent, ziet men het vrolijke gezicht van de sympathieke Jean-Marc Van Belle in de deuropening verschijnen. Op zijn bureel staat een replica van het grafmonument van Pim Fortuin met 'Loquendi libertatem custodiamus', wat betekent: 'Laat ons waken over de vrijheid van het spreken'.

Jean-Marc Vanbelle (40) werd in Brugge geboren als zevende in een gezin van elf kinderen. Studeren deed hij niet echt graag en hoewel hij garagist of sportleraar wou worden, moest hij van zijn vader – dik tegen zijn zin! – boekhouding volgen. Voor hij het goed beseftte werd hij zelfstandig boekhouder fiscalist en informaticus met cliënten in binnen en buitenland. Jean-Marc, een ietwat rebelse Don Quichotte, woont sinds 15 jaar in Bellegem.

## Spaans en Arabisch

Hij vecht voor een betere wereld zoals hij die ziet en tegelijkertijd heeft hij een enorme honger naar kennis. Om zijn vele energie te temperen, loopt hij dagelijks 8 km, rolschaatst hij achteruit, vliegt hij van balustrades in de schaatsbaan en doet aan vrije val van duiktorens. Hij leert Spaans als tussenstap naar het Arabisch, is journalist van fiscale topics en dat allemaal in combinatie van huisman en 'papa zijn' van drie toffe superactieve kinderen, Stientje de ziener (4) Marieke de doener (10) en Floris de denker(13).

## Rilatine voor kinderen

„Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nemen,” zegt Jean-Marc.

Sinds enkele jaren verzet hij zich tegen het overmatig voorschrijven van Rilatine voor kinderen en ging zelf op onderzoek. „Mijn zoon Floris kreeg 6 jaar geleden schoolproblemen,” vertelt Jean-Marc.

„Na contact met het CLB bleek dat hij een IQ had van 145. De



Jean-Marc Van Belle met zijn kinderen, Stientje de ziener (4), Marieke de doener (10) en Floris de denker (13). (Foto MDM)

kinderarts besloot hem Rilatine voor te schrijven. Toen ik vroeg wat dit 'deed', was het enige antwoord: 'Het is zeer eigenaardig, maar het is eigenlijk een oppeppend medicament, dat dit type kinderen rustig maakt. Maar de echte

werking is nog niet gekend". Floris werd daarna meteen in het hogere 3de leerjaar overgebracht en ook in het 4de leerjaar ging alles goed," vervolgt Jean-Marc Vanbelle zijn betoog over het gebruik van dit medicament.

## Apathie

„Daarna verhoogt de mama van Floris de dosis telkens de school de vraag stelt of hij nog steeds de pilletjes slikt. Vorig jaar raak ik echter verontrust. Ik besluit de Rilatine op mezelf te testen. Ik voel dat dit wondermiddel onmiddellijk mijn zintuigen verdooft en ik val in een soort apathie waarbij niets mij nóg stoort. Ik presteer plots veel minder, reageer op alles te laat en veroorzaak bijna een ongeval door mijn gewijzigde rijstijl. Ik stop de 'speed' en start een onderzoek.”

## Verdovend middel

„Het blijkt geen medicament te zijn, maar wordt bij de apothekers geregistreerd op de individuele lijst van verdovende middelen. Er moeten jaarlijks hart- en bloedonderzoeken gebeuren en Rilatinegebruik moet tussenin gestopt worden ter her-evaluatie. Intussen weegt Floris minder dan zijn drie jaar jongere zus, heeft hij hartritmestoornissen, tremens en illusies. Ondertussen haalt men in Canada trouwens soortgelijke medicamenten uit de handel! In Amerika eist de FDA (Food and Drug Administration) dat op de verpakking in grote letters 'Kan hallucinaties en zelfmoord veroorzaken' moet komen. Nu ik zelf ondervonden heb wat Rilatine doet, spoor ik ook de professionele bijsluiter op en publiceer ik deze op internet. Zelfbeheersing creëer je niet met drugs!" besluit Jean-Marc Vanbelle.

(Mieke Dekeyser)